

Theater van A tot Z

Pimpula



Pimpula

Theater van A tot Z

voor kinderen van 4 tot 7 jaar oud
(ook wie Nederlands leert)

Lola Orlanda Hernández springt met een parachute uit het vliegtuig en (be)landt zo in België. Ze heeft een sombrero op en spreekt Spaans. Ze heeft ook een koffer bij zich, met hoeden en petten, uit andere culturen. Dankzij die magische hoeden kan ze ook Nederlands, Frans en Engels spreken. En zelfs Vogels, Vis en Kats! Maar er is één hoed bij die problemen geeft: wanneer ze die opzet komt er niets uit haar mond. Die arme hoed heeft geen taal. Dus besluit Lola om samen met de kinderen een nieuwe taal te maken: 'PIMPULA'.

Dit is een interactieve theaterproductie over diversiteit, identiteit, taal en andere culturen. Muziek, dans en prachtige kostuums maken van deze fantasierijke voorstelling een leerrijk feest voor de allerjongste theaterliefhebbers.

**Deze voorstelling kan in een theater, een school
of een bibliotheek gespeeld worden.**

Tekst en regie: Rudy Goes
Spel: Gabriela Leguizamo Gomez
Hoeden: Ilona Labuťová

*Deze productie kwam tot stand met steun van
vzw Fast Forward en de bibliotheek in Vilvoorde.*